

# Reisverslag de Moezel

## 2 - 9 augustus 2024



## Inleiding

Op vrijdag 2 augustus was het zover! We gingen met een gezellige groep van 6 mannen naar de Moezel! We verbleven in het plaatsje Kröv op vakantiepark Mont Royal. Samen op ontdekkingstocht, het woordje 'werk' even vermijden en vooral genieten van een mooie, nieuwe plek!

Kijk, lees en beleef mee met de mooie avonturen van de vakantiegangers Thimo, Gerrit, Henk, Remco, Stefan en Auke, en Rachelle en Ilse als begeleiding.



## Dag 1 – (vrijdag 2 augustus)



In de ochtend van vrijdag 2 augustus startte onze reis naar de Moezel. Onze opstapplaats was Drachten. Na een kopje koffie of thee stapten Henk, Stefan, Remco en Auke in de bus. De eerste stop in Heerenveen, was om onze andere reizigers mee te nemen. Thimo en Gerrit stonden al op ons te wachten. Toen kon de reis echt beginnen! Het enthousiasme zat er goed in bij iedereen! We zongen mee met leuke muziek, kletsten met elkaar en Gerrit deelde lekkere autodropjes uit.

Rond half 1 zijn we gestopt om lekker even te picknicken en de benen te strekken. Helaas kwamen we daarna in de file terecht en duurde de reis iets langer, maar we bleven allemaal

positief gestemd. Het is vakantie, dus we hebben gelukkig geen haast. Rond 5 uur kwamen we aan bij het park Mont Royal, vlakbij het plaatsje Kröv.

We haalden alle spullen uit de auto en bekeken rustig ons huisje. Of ja HUIS was het eigenlijk. Wauw wat was hij groot! We hadden wel 6 slaapkamers, 3 badkamers én een sauna. En we hadden prachtig uitzicht over een groot dal!

We verdeelden de kamers en Henk en Auke wilden graag beneden liggen. Stefan en Remco kozen de kamer boven, net als Thimo en Gerrit. We hadden geluk, want onze bedden waren al opgemaakt!

Samen met Rachelle en Ilse, legden we onze kleren in de kast en zorgden we ervoor dat de tassen veilig aan de zijkant stonden.

Nadat we de spullen op de kamers hadden gezet, genoten we samen van een lekker glaasje ranja in de tuin. Dat hadden we wel verdiend na de lange tijd!



Ondertussen, was het eigenlijk ook al laat genoeg om te gaan koken. Gelukkig had de begeleiding al voldoende inkopen meegenomen, om niet nog naar de winkel te heoven gaan. We smulden buiten van heerlijke wraps. Mm, mét nachochips en dips erbij zelfs. Een goed begin, van een mooie vakantie!



Na het eten hebben we samen even het park verkend. We ontdekten dat je vanuit het park hele mooie wandelingen kunt maken met mooi uitzicht. We kijken er allemaal naar uit om deze mooie omgeving te ontdekken, dus morgen staat er een grote wandeling op het programma. Bij terugkomst deden we wat verschillende dingen. Tv kijken, spelletjes, puzzelboekjes en lekker kletsen. Tussen half 12 en 12 vertrok iedereen naar bed. Het was een lange dag!



## Dag 2 – (zaterdag 3 augustus)

Na de lange reis van gisteren, hadden we ervoor gekozen om elkaar rond 9 uur te ontmoeten aan de ontbijttafel. Een paar vermoeide gezichtjes, maar iedereen vrolijk en fris! Is toch altijd even wennen, zo'n nieuwe slaapplek, met iemand naast je die je niet zo goed kent, in een huisje met vreemde geluiden. Maar, dat went snel, en vandaag was het tijd voor de eerste échte dag van de vakantie!

We smulden van versgebakken croissantjes en een baquette, verse koffie en thee. We hadden nog niet heel veel soorten beleg, want de grote boodschappen gingen we vandaag doen!

Na een rustige opstart, met prachtig uitzicht over de vallei, was het tijd om aan de dag te beginnen. Er hing nog wat mist en het leek wat grizig, maar de eerste vogeltjes werden al gespot!

Samen met Rachelle, gingen Thimo en Gerrit mee boodschappen doen. Wat een lange boodschappenlijst hadden we! Van lekker broodbeleg, tot avondeten, van vers brood tot echte Duitse biertjes.. alles werd gehaald! En wat een spierballen hadden deze mannen. Met volle tassen kwamen we thuis!

Ondertussen ging Ilse samen met Henk, Remco, Auke en Stefan lekker zwemmen! We hadden gister al even gespiekt en zagen dat het zwembad niet zo groot was, maar dat mocht de pret niet drukken! Het water was een beetje fris aan het begin en Remco besloot om



toch lekker aan de kant blijven kijken. Henk ging als eerst het water in, daarna Stefan en tot slot ook Auke. We genoten van lekker spetteren aan de rand, een rondje zwemmen en wachten tot de bubbels kwamen. Helaas kwamen die niet!

Terug in het huisje genoten we lekker buiten van een heerlijke lunch. Vers brood, nieuw beleg, lekker sapjes... Van alles nieuw! En wat stoer dat de meesten nieuwe soorten beleg uit probeerden! Helaas moesten we tussendoor snel naar binnen omdat er een buitje kwam!

Nadat we vól nieuwe energie zaten, waren we klaar om op pad te gaan voor een mooie wandeling. Ingesmeerd, flesjes drinken bij ons en goede schoenen aan... klaar om het mooie gebied te verkennen!

We genoten van prachtig uitzicht, keken uit op de Moezel, en kwamen alle soorten gebieden tegen. Van bossen, tot weilanden, van kleine watertjes tot hoog in de toppen.



Na 5 km dachten we dat het ons heel makkelijk af ging. De wandeling zou 8 km zijn. Daarna begon echter het moeilijke stuk. We gingen klimmen! Thimo en Henk liepen voorop en hadden nog energie voor tien! Stefan had net 5 broodjes op en ging soms ineens een stuk rennen. En daarnaast had ook iedereen zijn eigen rol. Gerrit was de helper, hij hield voor iedereen de takken goed tegen, heel fijn! Remco was een echte doorzetter. Ondanks het steentje in zijn schoen, is het gelukt om tot het eind te wandelen! Toppie! En Auke lukte het om omlaag te rennen, wat eigenlijk iedereen juist heel spannend vond! Toen we weer bij het park kwamen, genoten van een heerlijke, verfrissende ijs. Die hadden we verdiend!



Bij het huisje hebben we heerlijk even gechillt. Lekker in het zonnetje gezeten, gelezen, een frisse douche of bad genomen en Thimo en Gerrit zijn nog lekker even gaan zwemmen.

Daarna was het tijd om lekker te gaan koken. Thimo en Gerrit hebben geholpen en we hebben gesmuld van heerlijke (Duitse) schnitzels, salade en rode kool en aardappelkroketjes. En wat heerlijk dat we als verrassing ook nog een lekker toetje hadden. De zwarte puntjes waren niet omdat het stracciatella was, maar omdat het échte vanille smaak was!



De avond hebben we lekker spelletjes gespeeld. Jeu de boules, frisbee (pas op voor auto's in de omgeving..:)), kwartet, skipbo... we wilden graag winnen, maar er waren een aantal grapjesmakers die ons telkens probeerden af te leiden! Een gezellig muziekje op de achtergrond maakte het helemaal af!



## Dag 3 – (zondag 4 augustus)

Net als gisteren begonnen we de dag met het ontbijt om 9 uur. Auke was net zoals gisteren alweer op tijd opgestaan en hielp met de tafel dekken. Nadat we allemaal genoeg gegeten hadden zijn we verschillende dingen gaan doen. Thimo, Gerrit en Auke zijn gaan zwemmen. Stefan en Henk gingen een wandeling maken met Ilse, en Remco en Rachelle bleven in het huisje. Remco wilde graag even rustig aan doen en vermaakte zich goed met het kijken van de olympische spelen.



De wandeling begon in de regen. Maar gedurende de wandeling werd het steeds lichter en zagen we de wolken in het dal hangen. We hadden prachtig uitzicht en leerden veel over ruines uit het verleden. Wat een bikkels zeg, wandelen door de regen!

Om 12 uur waren de zwemmers terug. Gelukkig was het iets minder druk dan gisteren in het zwembad. Gerrit vertelde volop over een andere groep vakantiegangers die ze in het zwembad hadden ontmoet. Een groep uit België, die ook met een soortgelijke organisatie op reis waren. Dat was toevallig! Wat gezellig om even met hen te kletsen! Zij vertelden dat ze al de boottocht gemaakt hadden. Wat toevallig dat wij die vandaag gingen doen!

Gerrit en Auke hielpen Rachelle met de tafel dekken. Daarna belde Ilse om te vertellen dat ze per ongeluk een verkeerde afslag hadden genomen met het wandelen. Daardoor kwamen ze wat later aan bij de lunch, maar nog precies op tijd om te eten voordat we weer op pad gingen met de boot!







Na de lunch zijn we met de hele groep een boottocht over de Moezel gaan maken. Tijdens het wachten op de boot barstte er helaas weer even een regenbui los, maar eenmaal op de boot zaten we lekker droog. Vanuit de boot hadden we prachtig uitzicht over de wijngaarden, leuke huisjes, campings en een hele hoge brug. Na ongeveer 3 kwartier kwamen we aan op de plek van bestemming: Kloster Machern. We konden hier in de kloostertuin wandelen mét allemaal verse kruiden, in een winkeltje kijken en daarna genoten we van een terrasje. We smulden van écht Moezelwijn en speciale (alcoholvrije)

Duitse biertjes. De tijd vloog om, want uiteindelijk moesten we nog snel ons laatste slokje opdrinken, om op tijd weer bij de boot te zijn voor de tocht terug naar Kröv.

Als afsluiter van dit leuke uitstapje zijn we uit eten gegaan. Remco ging voor een echt Duits gerecht: schnitzel met friet. De rest van de groep ging vandaag voor Italiaanse pizza of pasta. Aan alle lege borden te zien had het goed gesmaakt. We hebben ondertussen ook veel met elkaar gelachen. De humor in deze groep zit wel goed!

Rond half 8 waren we weer terug in ons huisje.



Stefan en Auke wilden hun brein nog even trainen met een puzzelboekje, en de rest van de mannen koos voor een lekker bankhangavondje voor de tv. Het was ondanks het grijze, regenachtige weer een hele geslaagde dag!



## Dag 4 – (maandag 5 augustus)

Na de grijze dag gisteren, begon deze dag met een heerlijk zonnetje! Tijdens het ontbijt maakte iedereen alvast een lunchpakket, want vandaag stond een uitstapje naar Cochem op de planning. Eenmaal in de bus ging de muziek weer aan en werd er zachtjes meegezongen, of nog even een beetje uitgerust in de bus. Deze jongens hadden de ochtend meestal toch even wat meer tijd nodig om wakker te worden. Na een uurtje kwamen we aan in Cochem en namen we de shuttlebus naar kasteel Reichsburg. Deze lag boven op de berg en zagen we van verre al liggen. We moesten even wachten tot we aan de beurt waren voor de rondleiding, maar gelukkig hadden we tijdens het wachten nog genoeg te kletsen. Naast ons stonden ook een paar mensen uit Drachten. Toevallig joh!



Het kasteel was heel indrukwekkend! Heel veel verschillende ruimtes waar over werd verteld door de gids. We ontdekten dat er zelfs een stukje Nederland in het kasteel verwerkt was: een muurtje met Delftsblauwe tegeltjes. Er werd aandachtig geluisterd door iedereen. Dit bezoekje was een goede keuze! En we hadden ook nog eens super mooi uitzicht daar boven op de berg!

Van luisteren naar al die informatie word je hongerig natuurlijk, dus tijd voor de lunch. Rachelle zag een bankje waar we rustig op konden zitten, een beetje verstopt tussen de rotsen.

Actief als we zijn, hebben we de weg terug niet met de shuttlebus afgelegd, maar zijn we lekker gaan wandelen. Wat een mooie, schattige straatjes zijn er in Cochem! In het eerste souvenirwinkeltje waar we gingen kijken, heeft Stefan een aantal leuke ansichtkaarten gekocht, en Thimo een mooie magneet. Van elke plek waar hij op vakantie is geweest heeft hij een magneet, dus eentje uit Duitsland mag niet ontbreken! Daarna zijn we gesplitst verder gegaan. Henk, Auke en Ilse gingen op zoek naar leuke souvenirs. De andere mannen zijn met Rachelle rond wezen struinen. Na ongeveer een uur ontmoeten we elkaar op een terrasje waar we gezellig een (alcoholvrij) biertje, frisje of een cocktail dronken. Daar konden we bijkletsen over de gekochte souvenirertjes: Henk kocht een leuke kledingset, en Auke een sneeuwbol waarin het kasteel van Cochem staat. En dat hebben ze helemaal zelf geregeld: het betalen én het praten: danke schön en tschüs! Het Duits werd volop geoefend. Daarna was het tijd om weer terug te rijden richting ons huisje.



Terug in huis namen we allemaal even de tijd om te relaxen. Een paar mannen zijn lekker in bad gegaan of gaan douchen, en de anderen ploften lekker neer op de bank. Behulpzame Auke stond om half 6



helemaal klaar om met Rachelle lasagne te maken. Met zorg en aandacht werden de groenten door hem gesneden. Iedereen heeft heerlijk gesmuld van de lasagne en als toetje was er zelfs ook ijs. Thimo en Gerrit hadden het ijs uitgekozen met boodschappen doen. Mm, ze hebben een goede smaak!

In de avond deden we het spel 'Wie ben ik'. De hersenen werden hierbij goed gekraakt en er werd veel gelachen. We sloten de avond af met een lekker drankje, chippie en het kijken van een tvprogramma.

## Dag 5 – (dinsdag 6 augustus)

Vandaag werden we wakker met prachtig uitzicht: we zaten boven de wolken! In het dal hingen dikke wolken, maar wij zaten op de top van de berg, dus keken er overheen. Het beloofde een hele mooie dag te worden!

Na een heerlijk ontbijt, zijn Auke en Rachelle boodschappen gaan doen. Auke bleek heel veel dingen lekker te vinden! Mmm, met grote tassen vol lekkers kwamen ze terug!

Ondertussen bleef de rest bij het huisje om zich klaar te maken voor een heerlijke dag zwemmen. Thimo, Stefan en Ilse zijn nog even naar de receptie geweest om ansichtkaarten te kopen én op de post te doen. Dat lukte Thimo zelfs al helemaal zelf, en dat in het Duits!



Toen de boodschappers terugkwamen, stonden we al helemaal klaar om lekker op pad te gaan. We gingen naar camping Park Triolago. Daar lag een heerlijk groot meer bij! We zochten een mooi plekje uit met wat schaduw, legden onze handdoeken neer en gingen lekker het water in. Pfoe, we hadden het warm gekregen! Thimo en Gerrit lagen er als eerst helemaal in. Henk, Stefan en Auke deden dat in hun eigen tempo. Remco wilde eerst even rustig blijven zitten. We genoten van elkaar lekker nat spetteren, hangen op 'het blauwe touw' en daarbij elkaar er vanaf duwen. Er lag ook een soort vlot in, waar we bommetje vanaf konden doen.

Van al dat zwemmen kregen we honger, en 's morgens hadden we onze lunchpakketjes al klaargemaakt. Dus lekker picknicken op het strand. Ondertussen niet vergeten om ons goed in te smeren.

Het leek ons ook wel leuk om wat verder het meer op te gaan en daarom kozen we ervoor om 2 waterfietsen te huren! We fietsten wel helemaal naar de andere kant van het meer. Thimo en Gerrit durfden het aan om er ook in te springen maar oef... het was toch wel een uitdaging om weer terug in de waterfiets te komen.



Daarom zijn we daarna maar vooral lekker gaan dobberen en gaan fantaseren over wat voor wensen we eigenlijk hebben. Henk zou het leuk vinden om ooit op een cruise te gaan, Remco wist het eigenlijk niet zo goed, en Auke leek het mooi om naar Spanje te gaan. Thimo had een hele andere wens, hij zou graag nog een keer met hele gezin op vakantie gaan.



We kregen maar niet genoeg van het water en dus plonsden we er na het waterfietsen gewoon nog een keer in! We probeerden met de frisbee over te gooien, maar die leek niet zo goed te luisteren naar de richting die wij wilden.. Daar had Remco dan wel weer een goede oplossing voor! Hij vroeg gewoon anderen om hem heen, om de frisbee terug te pakken. Slim hoor!

Na een heerlijk waterdagje was het toch tijd om weer terug naar huis te keren. Lekker in natte kleren, met de handdoek op de bank... ach, het is toch warm genoeg dus die natte auto droogt snel op!

Thuis gingen we ons even oprispen, douchen en de gewone kleren aan. Stefan ging samen met Rachelle aan de slag met een soort curry maken. We wilden eigenlijk graag chicken tonight eten, maar dat kennen ze in Duitsland niet! Maar met rijst, kip, groentjes en een currysausje, was het onze eigen 'Duitse chicken tonight'.

's Avonds was het heerlijk weertje om nog lekker buiten te zitten en kletsten we gezellig met z'n allen. Thimo vertelde dat hij, als het kon, graag meester had willen worden. Wat een mooie droom. Wie weet liggen er nog kansen in het verschiet. Gerrit zou dan juist liever de sportleerkracht gaan worden. Wat mooi dat iedereen zulke dromen heeft en we dit soort gesprekken lekker buiten voor ons huisje konden hebben. Daarna was het tijd om lekker te gaan slapen. Dromen over deze heerlijke dag.



## Dag 6 – (woensdag 7 augustus)

We hadden vandaag allemaal zin om naar Trier te gaan, want iedereen zat al ietsjes vóór 9 uur fris en fruitig aan het ontbijt! Het leek in Trier zelfs nog minder te gaan regenen dan bij ons, dus dat belofde veel goeds!



We vertrokken op tijd, voorzien van alleen wat drinken, want we gingen daar een lunch halen. We kwamen aan bij Porta Nigra. Een echte oude stadspoort. Wat was het mooi! Het enthousiasme werd gewekt en we gingen vol nieuwsgierigheid de poort bezichtigen. We werden getraakteerd op een heel mooi uitzicht. Er bleek van vroeger uit, een oude kerk naast te liggen. We maakten een paar leuke foto's en moesten daarna toch echt eerst even naar de wc.

Daarna gingen we de stad verkennen. Het was een prachtige, oude stad met veel Romeinse gebouwen. Na een rondwandeling door het centrum kregen we wel een beetje honger. Tijd voor een echte bratwurst op een broodje! Mmm, dat was smullen! Dat hoort er uiteraard bij in Duitsland.

Na deze lekkere nieuwe energie, besloten we naar het Amfitheater te gaan. De wandeling er naar toe was heel mooi. We kwamen bij een grote kerk waar iemand heel grote bellen stond te blazen. Stefan, Henk en Auke probeerden deze te pakken! Toen we verder liepen, kwamen bij een prachtig paleis. Inclusief mooie paleistuin, fontein en bladgoud op de muren. We wilden graag een groepsfoto/selfie maken, maar dat is een uitdaging... iedereen moest erop passen, en eigenlijk ook nog een beetje lachen... toen eenmaal (we zullen geen namen noemen, maar zijn naam begint met de G.) de haasjes werden gedaan bij elkaar, was het hilariteit ten top!





Na de foto's kwamen we aan bij het Amfitheater. Een mooie plek. We mochten ook een kijkje nemen in de gangen onder het theater. Daar verbleven de dieren vroeger en werd het decor opgeslagen. We klommen bovenop de tribune en daar moesten we even bijkomen van de klim.

Daarna wandelden we rustig terug naar het centrum.

Remco scoorde nog een mooie sleutelhanger en Stefan koos voor een magneetje van de Moezel. Een leuk aandenken aan een mooie vakantie! We sloten deze heerlijke dag af met een lekkere Italiaanse ijs. We mochten 2 bolletjes kiezen, maar wat een keuze was er! Pistache, fruitsmaakjes of juist stracciatella. Mmm, lekker in het zonnetje!

Terug in het huisje gingen we nog lekker even door met liedjes zingen, waar we in het busje al mee begonnen waren. Rachelle en Ilse leerden zelfs echte Friese liedjes. Daarna was het toch tijd om lekker te gaan koken. Deze keer hielpen Gerrit en Thimo mee. Het werd een heerlijke macaronisalade.

Na deze nieuwe energie, was het tijd om even lekker te gaan dansen. Met z'n allen gingen we even helemaal los in onze tuin: van de Snollebollekes (van links... naar rechts), tot de kabouter Plop dans, van de dikke billen van de olifant, tot de Engelbewaarder. Wat hebben we genoten en gelachen met z'n allen. We kregen zelfs veel publiek. Alle voorbijgangers waren stiekem wel een beetje jaloers op ons. Zó gezellig hadden we het. Een paar deden er zelfs mee. Gezellig hoor! Uiteraard hoorde hier ook de stoelendans bij. Vol fanatisme werd er gestreden om de laatste stoel.

Na 2 uurtjes volop dansen... waren we toch wel uitgeput. We kletsten nog even na met een lekker Duits biertje of wat fris en doken daarna voldaan moe in bed.



## Dag 7 – (donderdag 8 augustus)

De week vliegt om! Vandaag was alweer onze laatste dag in de Moezel. Daar wilden we nog niet aan denken deze ochtend. Eerst nog genieten van deze dag!

Zoals elke ochtend stond Auke weer behulpzaam klaar om de tafel te dekken voor het ontbijt. We hadden vandaag een lekkere extra aanvulling bij het ontbijt: gebakken en gekookte eitjes!

Na het ontbijt vertrokken we naar de Geierlay. Dit is een hangbrug van wel 360 meter lang. Vanuit het busje moesten we er nog een stukje naar toe wandelen. We fantaseerden over hoe de brug eruit zou zien en wat voor uitzicht we zouden hebben. Ook zongen we liedjes onderweg.



Toen we bij de brug aankwamen, klonk er uit ieders mond 'wauw'! Het zag er prachtig uit! We maakten eerst een foto, maar wilden er daarna toch écht zelf overheen. Wat stoer, iedereen liep meteen de brug op. Ook al voelde het voor sommigen best een beetje spannend, zo'n hoge en schommelende brug. Het was het helemaal waard. Wat een prachtig uitzicht hadden we daar!

Toen we aan de overkant waren, moesten we even

rustig bijkomen. We kozen een mooi plekje, met prachtig uitzicht op de brug én de vallei. We smulden van ons lunchpakketje, en hadden allemaal nog een beetje pastasalade van gisteren over. Mmm....Daarna hadden we het geluk dat we





nóg een keer de brug over mochten. We moesten natuurlijk ook weer terug!

Na deze mooie wandeling, op deze warme dag, wilden we nog even een terrasje pakken. Op het terrasje voelde je wel een lekker windje. Thimo was daar helaas iets minder blij mee! Hij was de pechvogel vandaag, want de wind zorgde ervoor dat zijn flesje cola omviel over zijn kleding heen. Oei!

Terug op het park zijn Gerrit, Thimo, Henk, Auke en Remco samen met Rachelle nog even naar het zwembad gegaan. Remco was tijdens het zwemmen toch een beetje afgeleid, omdat hij Bollo buiten zag. Die hadden we deze week nog geen één keer gezien. Gelukkig dat hij op de laatste dag toch even 'hallo' kwam zeggen. Er werden veel grappen gemaakt met elkaar. Wat een humor is er in deze groep!

Na het zwemmen was het tijd om alvast de koffers voor een deel in te pakken en even op te frissen. Daarna stond er nog iets leuks op het programma: uit eten! We zijn gaan eten bij het restaurant op het vakantiepark. Auke koos voor een lekkere hamburger, en voor de rest bestelde iedereen een lekkere Duitse schnitzel. Hmm, heerlijk! Het was erg gezellig en we hebben ook een beetje nagepraat over deze week.



Later op de avond was dan echt het allerlaatste avondje voordat we weer aan de terugreis zouden beginnen. Ilse en Rachelle deelden de vakantieherinneringen uit, en hadden voor iedereen een persoonlijk berichtje opgeschreven. En Thimo en Gerrit hadden een echte 'Friese quiz' voor de begeleiding gemaakt. Pfoe, die was wel lastig hoor! Maar met soms een extra hulplijn (dank je wel aan de andere reisgenootjes), slaagden we ervoor!

Natuurlijk maakten we weer een feestje van met veel muziek waar op gedanst en gezongen werd. Moe en voldaan gingen we slapen. Het was weer een prachtige dag!



## Dag 8 – (vrijdag 9 augustus)

Vandaag was de allerlaatste dag van deze mooie vakantie. We moesten een uurtje eerder opstaan, want we hadden een lange reis voor de boeg. Wat super goed dat iedereen op tijd wakker was en zelf het bed had afgehaald!

We genoten nog van een heerlijk ontbijtje en smeerden meteen onze lunchpakketjes. Daarna was het toch echt tijd om alles op te gaan ruimen en richting het busje te gaan brengen. Zo'n vertrekmoment, levert toch altijd wat onrust op. Maar wat super fijn dat iedereen zó goed hielp. Thimo en Henk hielpen met de afwas, Gerrit en Remco liepen mee om het afval en glas weg te brengen en Auke en Stefan zorgden ervoor dat iedereen een lekker flesje sap voor onderweg bij zich had.

Daarna mochten we de sleutel inleveren en begon de lange terugreis. We kletsen na over de vakantie, zongen mee met liedjes en soms vielen de ogen even toe van de reizigers. Wat een avontuur.. wat een reis.

Onderweg moesten we nodig plassen, maar op die plek was helaas geen picknickbank aanwezig. We besloten daarom om maar een stukje door te rijden. Toen het echter onderweg flink begon te regenen, hebben we onze lunch in het busje gegeten. Iets minder gezellig, maar als je honger hebt, dan smaken de broodjes even goed!

Met wat vertraging vanwege files en werkzaamheden, kwamen we rond 16 uur dan toch aan in Heerenveen. De plek waar Thimo en Gerrit opgehaald werden. Het eerste afscheid... wat hebben we het fijn gehad samen! We praten even na, zochten de goede tassen en reden door naar de allerlaatste stop: Drachten. Daar namen we ook afscheid van Stefan, Auke, Henk en Remco. Voldaan moe... vol verhalen en avonturen...



## WIST JE DAT?! – deel 1

- *We met z'n allen échte grapjesmakers zijn... behalve bij het ontbijt, dan moeten we rustig nog even wakker worden. Hoe later het wordt, hoe meer we dubbel liggen van het lachen. Wat een humor!*



- *Auke het heel moeilijk vind om niks te doen: hij wil elke keer helpen! Als 2 anderen aan de beurt waren om te koken, stond hij al meteen weer klaar om de tafel te dekken! Super fijn!*

- *Remco heel goed is in het benoemen van alles wat hij om zich heen ziet: elke bus, mooi gebouw, bijzondere boom of lief dier dat voorbij kwam, daar wees hij ons op!*



- *Stefan de hele dag spelletjes wil spelen. Hij kent alle dieren van memory en kwartet uit zijn hoofd! Wauw wat knap!*

- *Thimo een paar maanden geleden oom is geworden! Hij liet ons vol trots een hele mooie foto zien van hem met zijn neefje.*

- *Gerrit veel afwist van vogels. Hij heeft voorheen vogelwacht gedaan en daardoor kon hij heel goed aan ons uitleggen welke vogels we allemaal zagen.*



- *Henk een goede vlogger bleek te zijn. Stonden we daar bij het oude klooster, besloot hij ineens een vlog te gaan maken. Super leuk en wat een talent! Vlog 2 werd gemaakt op de Geierlachbrug. Samen met Gerrit erbij.*

- *Deze gezellige groep eigenlijk hele goede meesters zijn. Ze hebben Rachelle en Ilse heel veel Friese woordjes geleerd! Bij het 'examen' op donderdagavond werden we kritisch ondervraagd! Maar gelukkig waren ze niet heel streng, we mochten af en toe gebruik maken van hulplijnen.*

## WIST JE DAT?! – deel 2

- *Auke veel kennis heeft van muziek: hij hoeft maar een paar tonen te horen en weet meteen welk liedje en welke artiest erbij horen. Ook toen we op de markt in Trier liepen en daar een muzikant mooi op de viool speelde, herkende hij meteen het liedje!*
- *Remco heel goed het bed van zijn mede kamergenoot op kan maken! Hij zorgde er niet alleen voor dat zijn eigen bed er netjes bij lag, maar maakte ook het bed van Stefan op. Super lief!*
- *Stefan heel graag een keer de vaatwasser in wilde ruimen. Wat fijn dat je ons zo goed hielp!*
- *Thimo heel snel en goed kan wandelen. Hij loopt bij ieder uitstapje vooraan en geniet van lange, mooie wandelingen door de natuur.*
- *Gerrit erg leuke humor heeft... hij heeft véél kennis van allerlei uitdrukkingen, dus woordgrapjes werden veel gemaakt! Super gezellig*
- *Henk een echte vroege vogel is. 's Morgens was hij vaak de eerste die helemaal fris en fruitig weer klaar zat, vol goede zin in de nieuwe dag! Je zult hem nooit boos of chagrijnig zien!*
- *Wij de hele week volop geoefend hebben met onze namen.. Oeps.. Dit was een dingetje. De hele week werden namen van iedereen flink door elkaar gehaald. Henk werd Remco, Remco werd Thimo, Rachelle en Ilse kregen alle mogelijke namen....maar eind goed al goed: op vrijdag kenden we alle namen!*



Wat hebben we genoten met z'n allen! We hopen en denken dat iedereen terugkijkt op een prachtige reis, vol nieuwe en mooie avonturen!

We zouden het super gezellig vinden als jullie volgend jaar weer met Tendens mee op vakantie komen!

Bedankt voor deze mooie reis!

